

Toespraak gehouden door Jan Eerbeek, voorzitter Exodus Nederland, bij de VIP dag van Exodus Utrecht op 23 januari 2010

Beste mensen,

Heel mooi dat jullie vandaag deze VIP dag organiseren.

In Exodus werken jullie aan je toekomst. Een nieuw begin na de gevangenis. Exodus heeft een ideaal om mensen weer concreet nieuw perspectief te bieden. Daar zijn we bijna 30 jaar mee begonnen. iets over de geschiedenis van Exodus.....

Een mooie traditie in Exodus Utrecht is de jaarlijkse VIP dag.. VIP's dat zijn voor jullie Very Important Persons. Dat zijn mensen die jullie zijn blijven steunen in een moeilijke fase van je leven in de gevangenis en daarna ook in Exodus op je weg terug de samenleving in bij het opbouwen van een nieuw leven. Dat opbouwen van een nieuw leven is een uitdaging, maar tegelijk ook zwaar. Je moet veel inhalen en aanleren. Een nieuwe levensweg ontstaat niet vanzelf. Het leven in de strakke structuur van het Exodus programma is niet eenvoudig. En toch doen jullie het, want je wilt opnieuw beginnen en niet meer de gevangenis in. Je doet het misschien ook wel voor je familie. En vandaag de waardering die jullie uitspreken voor de steun die relaties je geven.

Exodus heeft 4 pijlers: wonen, werken, relaties en geloof en zingeving.

Relaties zijn voor velen de allerbelangrijkste belangrijkste pijler.

Relaties zijn mensen die behoren tot jouw eigen wereld. Ze zijn er voor jou. En jij bent er voor hen.

Er zit iets wederzijds in.

Wij kunnen als mensen veel voor elkaar betekenen.

Wij kunnen bij elkaar een beetje licht brengen in het leven. Wij kunnen voor elkaar het leven verlichten. En vaak zijn daar maar kleine dingen voor nodig. Als symbool van dat lichtvraag ik jullie nu deze kaars aan te steken.

Nu we de kaars hebben aangestoken mogen jullie als symbool van jullie waardering een gelukspoppetje geven aan je VIIP. En wie hier geen VIP heeft krijgt er natuurlijk ook een om die aan iemand van je keus te geven.